

GEMENSKAP

Centrumkyrkan
i Norrköping

årg. 44 nr 2
5 juni –
4 sept 2016

Egen tid – egen-tid

Egen tid eller egen-tid, vad är det och vad är skillnaden? Jag skulle säga att egen tid är tid man har för sig själv. Egen-tid är tid utan några måsten. Och det är just egen-tiden jag skriver om här.

Vissa stunder i livet har vi massor att göra och många måsten som gärna gör sig påmind och då kan det vara svårt att få egen-tid. Andra stunder i livet finns det nästan inga måsten och man kan utan problem ligga på sofflocket och bara ta det lugnt.

Jag tror att det alltid är bra med egen-tid. Och att då använda den tiden till att reflektera över dig själv, vem du är, vad och vem du har omkring dig och kanske även hur du uppför dig mot andra och varför. Minst en stund varje vecka tror jag är bra och om det sen är yoga, skogspromenader, nån slags meditation, bön eller en andakt; det är upp till var och en vad som passar. Mångfalden är stor och Gud finns dold där man kanske minst anar det! Kanske i den stilla susningen, 1 Kung 19:11–12.

Så jag vill uppmana alla att ta tid med sig själv, jobba med sig själv och våga lyssna på det som dyker upp. Kanske du till och med kan höra ett tilltal från Gud när du lyssnar i tystnaden. Jag är rätt säker på att Gud har saker att säga just dig, saker som kan vara svåra att höra i bruset från alla måsten, men kan du koppla bort dem och bara vara i nuet så tror jag tilltalet kommer öka i volym om du bara vill lyssna. Ungefär som att man måste träna för att blir starkare eller springa snabbare, så tror jag man behöver träna sin andlighet och sitt inre för att växa i tro. Så ta din egen-tid och börja träna! Gud väntar på dig!

Magnus Carrö

Herren svarade: ”Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där.”

En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet.

Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus.

1 Kung 19:11–12

Sjung, min själ!

Som många av er vet, har vi haft "Sjung min själ" i Centrumkyrkan många gånger, närmare bestämt nio. Initiativtagaren var Bengt Gårsjö, och vår första gäst var Berit Malmqvist. Tanken var att bjuda in en känd Norrköpingsprofil, och denna någon skulle få välja några psalmer eller sånger, som vi tillsammans skulle sjunga. Det musikaliska stödet har legat på kören och Soon Gospel, och jag har fått förtroendet att leda programmet och intervjua gästerna.

Så fick jag frågan: "Hur var det att intervjua biskop Martin Modéus?"

Ja, biskopen föll lite utanför ramen. Tanken var ju att gästen inte skulle vara kyrkvan men kanske ändå ha koppling till

någon kyrka (gått i söndagsskola eller sjungit i kör ...). En biskop är ju kyrkvan!

Att intervjua biskopen kändes som ett ärofyllt uppdrag långt utanför min vardagliga intervju-teknik. Om någon tror att det bara är att gå upp och slänga ut några frågor, så är det fel. Det spelar ingen roll, vem gästen är. Man måste vara förberedd på olika svar och vändningar i intervjun. När det gällde biskopen, så kände jag att innehållet i intervjun måste ha lite mer substans än tidigare. Men inte så mycket substans att samtalet blev för djupt. Däri låg mitt dilemma.

Med skräckblandad förtjusning började jag fundera. Jag frågade några vänner, hur dom tyckte nivån skulle ligga. Det hjälpte mej!

När dagen var inne, hade jag ännu inte träffat biskop Martin Modéus. När jag träffade honom på kyrk-torget strax innan, så visste jag att det skulle kännas bra! Han utstrålade glädje, lugn och intresse. Vad mer kan man begära?

Jag hade förberett mej, som jag gjort förut, med att läsa lite om "intervjuoffret". Bilden av en mycket sympatisk och lärd man målades upp. Det fanns hur många vinklingar som helst att ta tag i. Jag bestämde några hållpunkter och bad att Herren skulle vara med i samtalet.

Ur min synvinkel sett, så blev det ett gott samtal. Biskop Martin var en helt underbar intervju-person! Han gjorde mina frågor till något bra! Han tvekade aldrig med ett svar, och han hade glädjen lysande i ansiktet hela tiden. Så

på frågan: "Hur var det att intervjua biskopen?" så svarar jag bara "HELT FANTASTISKT!" Ett fint minne för mej. Och jag hoppas att alla som var i Centrumkyrkan den kvällen förstår, vilken underbart fin biskop vi har i Linköpings stift!

Gunilla Skogwik



Biskopsbesöket fyllde kyrkan. Foto: Göran Strömberg

Equmeniakyrkans årskonferens 2016

Equmeniakyrkan höll sin årskonferens under Kristi Himmelsfärdshelgen i Stockholm. Ingen från Centrumkyrkan hade möjlighet att vara ombud. Mycket finns att läsa på Equmeniakyrkans hemsida samt i Sändaren. Några frågor diskuterades livligt, framför allt konsensusmetoder i beslutsprocessen och en ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan. Båda förslagen antogs. Dock fick styrelsen i uppdrag att fortsätta samtalen med Svenska kyrkan om att

förändra en del formuleringar när det gäller lokala avtal. Kyrkyledarna omvaldes för ytterligare fyra år.

Konferensen uppmärksammade en kväll att Diakonia har arbetat i 50 år för att förändra världen. Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen är huvudmän för Diakonia. Diakonia är Sveriges femte största biståndsorganisation med arbete i 30 länder och med nästan 400 lokala samarbetspartners.

På lördagen hölls en ordineringsgudstjänst då elva pastorer och åtta diakoner ordinerades till tjänst över hela landet. Vid ett stort seminarium talade William Cavanaugh. Hans budskap var "Genom glädjen förvandlas kyrkan".

Utdrag ur Sändaren

Läs mer:

equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens

Måndagsträffen

Varannan måndag klockan två under hösten och våren möts Måndagsträffen i det inre rummet i Café Vetekornet. Programmet varierar. Reseskildringar och sång- och musikprogram är vanliga och populära inslag. En kaffestund är obligatorisk. Viktigt är också tid för samtal med varandra.

Måndagsträffen har kontakt med motsvarigheten i Vintervadskyrkan i Söderköping. På hösten kommer Vintervadskyrkan till Centrumkyrkan och nu i vår åker Måndagsträffen till Söderköping.

Måndagsträffen är en mötesplats för pensionärer. Den är öppen för alla. Det är alltså ingen sluten förening med medlemmar och avgift. Många söker sig dit, både män och kvinnor. Antalet varierar men vanligtvis är det mellan 25 och 45 deltagare. Många läser annonsen i tidningen.

Måndagsträffen har sin grund i de systraföreningar som fanns tidigare. Viktigt då som nu är det sociala och internationella

arbetet. Vid varje samling har man en korg där gåvor tas emot för socialt och internationellt arbete. Måndagsträffen har två fadderbarn i Thailand. Måndagsträffen samlar frimärken – mer och mer värdefulla ju sällsyntare de blir. Pengarna går till IM:s verksamhet i Jordanien. Bidrag har sänts till Läkarmissionen, Mamma-barn läger i regi av *Kristen och Kvinna*, Världsböndagens stipendiefond och hjälpverksamhet i Indien.

Planeringen av verksamheten leds av en styrgrupp på sex personer. Styrgruppen behöver en förnyring enligt deras egen önskan!

Det är en imponerande verksamhet som bedrivs i Måndagsträffen.

Allt detta har Birgit Fjällgård berättat för mig.

Gunilla Arlinger



Jard Samuelson besöker Måndagsträffen. Foto: Göran Strömberg

Vänförsamlingen i Riga

På andra sidan Östersjön finns vår vänförsamling i Riga. Väldigt många i vår församling har varit där och knutit varma vänskapsband och skapat gemensamma minnen. Våra vänner Alvils och Marija Sausins kommer på besök 10–14 juni. De medverkar i gudstjänsten söndagen den 12 juni. Björn Asserhed predikar och Dace Varlamova och Anna Hellman sjunger. Många vill träffa Alvils och Marija under dessa dagar då det är naturligt att minnas och samtala om härliga Rigaminnen. Alvils och Marija bor dessa dagar hos Gunilla och Åke på Lilla Mariehov.

En ny Rigagrupp har också bildats, den består av Pastor Margaretha, Eva-Britt Österlund, Frida L. Petersson och Dace Varlamova. Församlingen i Riga växer och flera unga barnfamiljer söker sig till gemenskapen. Församlingen och Karlis Karklins har också kontakt med försam-

lingar i USA och får där inspiration och stöd. I sitt senaste brev till oss beskriver Karlis att vår gemenskap är väldigt värdefull och att vi är välkomna dit som individer, grupper eller körer, Soon Gospel har en stående inbjudan, kanske 2017?

Billy Josefsson



Morgonen den 14 maj samlades 50 personer vid kyrkan för att gå på bussen som tog oss den 4 timmar långa färden mot Lerkil och Västkostgården. På Västkostgården har man börjat bygga en kyrklokal och startat församlingsplanering. Vi åkte dit för att skapa gemenskap i församlingen och för att ha gemenskap med den nystartade församlingen i Lerkil.

När vi kom fram fick vi först våra rum och sedan bjöd den lokala församlingen på trevlig lunch. Efter det fick vi deltaga i en trevlig femkamp som de ordnade. Femkampen bestod bland annat av att springa stafett med en sked med en potatis på i handen. Efter fika och gemenskap fick vi välja mellan att vara med på ett danspass med ungdomsledare Frida, där det var zumba som gällde, eller en pilgrimsvandring ner till hamnen med Equmeniakyrkan Lerkils pastor Anne Grudeborn. På promenaden blev vi uppmanade att samtala med någon vi inte kände, vi fick lyssna till

bibelord och även ha växelläsning och gå i tystnad och tankar.

Efter middagen bestående av tacos fick vi umgås och vi hade även en andakt med nattvard där vi fick se hur kyrkan i Lerkil har sina samlingar. De kallar sina gudstjänster Rum för Gemenskap och det hela inramades väldigt öppet och pedagogiskt; det funkade både för vana och ovana gudstjänstbesökare. Deras nybyggda kyrka har stora fönster mot naturen utanför och är väldigt trevlig trots att den inte är helt färdig ännu, det höjer på något sätt stämningen. På söndagsmorgon hade vi en gudstjänst som var ett samarbete mellan den lokala församlingen och oss som rest dit. Sedan blev vi bjudna på god soppa och packade ihop och städade våra rum och umgicks lite till innan bussen fylldes på igen med nöjda församlingsmedlemmar som gärna besöker Västkostgården igen.

Evelina Karlsson



I höstas under ett BU-möte lade Britt Eriksson fram förslaget om att göra en familje-/församlingsresa till våren. Hennes son Alfred jobbar i Equmeniakyrkan Lerkil och därmed också på Västkostgården (se ovanstående artikel av Evelina Karlsson) och Britt föreslog att resan kunde gå dit. Vi andra var inte sena att haka på den här toppeniden och en planeringsgrupp bestående av mig själv, Britt Eriksson och Lovisa Backström fick huvudansvaret. Med tanke på alla våra nyanlända vänner i de olika språkgrupperna så ville vi göra detta till en integrationsresa.

I början på året äskade vi pengar från FVU (föreningen för vår ungdom) för att kunna täcka kostnaderna för bussen vi ville hyra. Till vår glädje godkände FVU vår ansökan och vi kunde börja

planera på allvar. Vissa delar skulle vi hålla i själva, samtidigt som vi ville lära känna pastor Anne och de andra i församlingen i Lerkil. Några bitar frågade vi om de ville hjälpa oss med, vilket de självklart ställde upp på. Inbjudningarna skickades ut och det dröjde inte länge förrän anmälningarna började ramla in. Vi skulle fylla alla 50 platserna i bussen!

Ja, programmet i stort fick ni läsa om i Evelinas text, och nu efteråt känns det som om vi fick ihop det bra. Allsång i bussen, god mat, danslektion i kyrksalen, grå himmel men en riktigt välsignad och fin stämning. Och jag kan inte annat än älska spontaniteten och glädjen som våra syriska vänner bjuder på när de plötsligt börjar sjunga och bjuda upp till arabisk dans. Vilken stämning!

Tyvärr blev vår inplanerade grillkväll inställd p.g.a. att västkusten inte visade sig från sin soligaste sida, men det verkade inte vara någon som var ledsen för att det blev tacos istället.

På lördagskvällen blev det andakt med nattvard och lovsång, det kändes riktigt avslappnat och "gött".

Att få frågan om vi kunde göra om den här resan nästa år "men då i en vecka" kändes på nåt sätt som en bekräftelse på att det blev lyckat. Tack till alla er som engagerat er, stort tack till pastor Anne och församlingen i Lerkil för att ni var så "service minded", FVU och sist men inte minst, tack till alla er som följde med på resan.

Frida L. Petersson

JUNI

- 5 sön** 11.00 **Gudstjänst**
på Capella Ecumenica
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören och Soon Gospel
Kyrkkaffe
Avfärd från Centrumkyrkan
kl 9.00
- 7 tis** 17.30 **Scouternas årsmöte**
på Asptorp
- 12 sön** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Björn Asserhed
Alvils och Marija Sausins
Sång: Anna Hellman och Dace
Varlamova
Kyrkkaffe
- 19 sön** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Margaretha Rudén
Flöjt: Lennart Allard
Kyrkkaffe
15.00 Somarmöte på Limmernäs
- 24 fre** 17.00 **Midsommarfirande
på Väsby sommarhem**
Midsommarstången reses
Dans kring midsommarstången
Ev. lövskrindefärd för barn och
vuxna
19.00 Tillsammanstimme
Kaffeservering och lotteri
under hela kvällen
- 26 sön** 11.00 **Gudstjänst**
i Immanuelskyrkan
Predikan: Ulf Krusell

JULI

- 3 sön** 11.00 **Nattvardsgudstjänst**
Predikan: Margaretha
Ekstrand
Kyrkkaffe
- 9–15** lör–fre
10 sön 11.00 **Läger på Skeppsgården
Gudstjänst** i Immanuelskyrkan
Predikan: Krister Wos
Andersson
- 17 sön** 11.00 **Gudstjänst**
Gunilla och Stig Arlinger
Sång: Birgit och Barbro
Fjällgård
Kyrkkaffe

- 24 sön** 11.00 **Gudstjänst**
i Immanuelskyrkan
Predikan: Per Jennervall

- 31 sön** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Åke Jansson
Kyrkkaffe

AUGUSTI

- 7 sön** 11.00 **Nattvardsgudstjänst**
i Immanuelskyrkan
Predikan: Per Rikardson

- 14 sön** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Jackie Leiby
och Siân de Koster
Kyrkkaffe

- 21 sön** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

- 28 sön** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe


SEPTEMBER

- 4 sön** 11.00 **Samlingsgudstjänst**
med nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Församlingens offerdagar

4 sep Samlingssöndag

Med reservation för eventuella förändringar.
Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Alla kulturprogram i samarbete med  Bilda

Centrumkyrkans gospelkör Soon Gospel har fyllt 10 år och gav en jubileumskonserter, *Det mesta av det bästa*, den 10 april. Kören består av ett 30-tal sångare med Lena Hägle, dirigent, och Anna-Lena Josefsson, pianist, som ledare. I kören finns också musikanterna Anders Wikström, elbas, Britt Eriksson och Jackie Leiby, piano, och flera solister.

Gemenskap har frågat Lena och Anna-Lena om Soon Gospel-resan.

– Vi tyckte att en gospelkör behövdes och startade som en projektkör med tio övningar per termin och någon uppsjungning. Ungdomskörer har ju sjungit gospel, i alla fall för en 20–30 år sen, men vi ville vara en vuxen gospelkör, så vad skulle vi sjunga? Jag minns att vi åkte och var med på Stockholm gospelhelger för att lära oss sånger. Sånger som vi skulle kunna lära oss utantill. Första gången vi skulle sjunga offentligt fick jag oförberedd frågan om vad vi hette, berättar Lena. Äää ... *Soon Gospel!* Så gick det till. Troligen var det gospel-sången *Soon and very soon*, en av våra tidigaste sånger, som dök upp i hjärnan.

Hur har det varit?

– Utvecklande, jag hade aldrig kunnat spela piano som nu, utan

Soon Gospel. Jag minns när jag ackompanjerade kören med mobilen fastklämd mellan axeln och örat och handledde dottern samtidigt, berättar Anna-Lena.

– Ja, det var en jättestor spindel som krupit upp ur duschavloppet och jag avskyr spindlar, berättar Linnea, dottern, som kommit för att sin hämta mamma från intervjun.

– Så mycket överraskande och härlig musik vi ändå hittat, säger Lena. Stämningen i kören är väldigt god – mycket skratt och en tillåtande atmosfär. Kom och ta en trevlig ton, den behöver inte stå i noterna, är vårt motto.

– Det har varit fantastiska år och utan dig hade det inte gått, försäkrar Lena och Anna-Lena varandra.

Särskilda minnen?

– Körresan till Slovenien. Konserten uppe i bergen i en bykyrka tillsammans med en slovensk kör. Sista natten, innan vi skulle fara hem, hade vi bokat rum på ett hotell som skulle stänga för säsongen. När vi kom dit sent på kvällen var hotellet helt mörkt och låst! Vi får sova ute på bänkar, tänkte jag, säger Lena. Men de hittade en man som kunde 'starta upp hotellet'.

– Den slovenska körens återbesök i Centrumkyrkan. De var jätteduktiga!

– Helgen med Tomas Boström och kyrkokören. Hans mäsas *Ett bord för mig* var svår, men vi klarade den med Tomas' hjälp och så bra den var.

När detta nummer av Gemenskap kommit ut har Soon Gospel återvänt från en konsertresa till Gotland, där de bland annat sjungit tillsammans med Tomas Boström.

Och hur blir det i fortsättningen?

– Det är svårt att hålla fast vid att vi är en gospelkör – annan reper-toar kommer in – och det vill vi. Förutsättningen för en fortsättning är att vi är två i ledningen och det vore trevligt med fler altar, män och en trummis.

– Det är oftast få herrar i många körer, så också i Soon Gospel. Men vi är så glada över de herrar som är med! inflikar Anna-Lena.

– Det är en stor reper-toar att bli hemma med som ny sångare, säger Lena. Men som ny behöver man inte kunna allt direkt. Jag brukar säga: "Var med och sjung i de sånger du kan."

Göran Strömberg



Enligt Tomas Boström sjöng Soon Gospel "onödigt bra" på konsert i Vårdklockans kyrka i Visby. Foto: Kerstin Åkerström

HÖGTIDSDAGAR

HEMGÅNGNA

STUDENTEN

Semester sommaren 2016

Margaretha v. 25–26, 29–31

Frida v. 25, 29–32

Siw v. 27–32

Café Vetekornets öppettider i sommar

vecka 26–34 öppet 10–15



Personalutflykt till Tåkerns Naturum.
Foto: Stig Arlinger

Boka lokaler och projektor

Du kan boka/reservera lokaler i Centrumkyrkan genom Siw, tfn 070-39 38 288 eller Åsa, tfn 011-13 58 32.

Datorprojektorn kan du också boka hos Siw.

Så når vi varandra

Ny adressbok finns att hämta på kyrktorget. Lämna gärna ett bidrag på 20 kr i kollekten för att täcka kostnaderna.

Kära församling

Sommaren är här! Skolavslutningar, midsommar och semester. Vi har alla förväntningar på att nu ska jag göra allt jag inte hunnit med: långa promenader, hälsa på moster Hulda, byta staketet, ta ner det gamla äppelträdet, rensa på vinden och kanske vaxa bilen. Så tänker jag varje sommar – ungefär hälften hinner jag med ändå går dagarna snabbt.

Det blir Öland i sommar, jogging, bad och musik, umgänge med familjen och Pappa 89. Vi ska spela Drömmen om Elin bl.a.

Jag vill önska er alla en schön och njutsam sommartid och ser fram emot att träffas i augusti.



Var rädda om er – ni är värdefulla.

Sommarhälsningar från ordföranden Billy

Gratis friskvård

Erbjuds till den person, som vill ”nynna en sång, tralla en trall, gnola en låt” som det heter i låten Härliga sommar dag.

Kyrkokören söker nya körmedlemmar, notvana ej nödvändigt! Kontakta Henric de Koster på hdkaby@gmail.com eller 070-839 05 46.

Ekonomirapport

När årets fyra första månader har förflutit kan vi konstatera att insamlingarna i vår allmänna verksamhet tyvärr sackar efter. Vi ligger ca 16 tkr sämre än förra året vid samma tid och drygt 25 tkr under budget. Vi kan dock glädja oss åt att ha fått bidrag från både Equmeniakyrkan och Norrköpings kommun för vårt arbete i form av språkkurser med nyanlända och lägerverksamhet.

Café Vetekornet fortsätter att öka sin försäljning vilket är glädjande. Tyvärr gav kyldisken upp andan häromdagen, men kylteknikern hittade snabbt en begagnad som klarade den akuta krisen.

Fastighetens ekonomi ligger ca 10 tkr sämre än förra året p.g.a. lite högre kostnader för reparationer och elektricitet. En trygghet är att hyresintäkterna är 22 tkr högre än förra året.

Stig Arlinger, kassör

Centrumkyrkan i Norrköping

Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Equmeniakyrkan.

Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta.

Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.

Valborgsmässoafton 2016

Även det här året firade vi vårens ankomst, dvs Valborgsmässoafton, ute på Väsby Sommarhem.

Och som alltid vid den här tiden på året så kan vädret minst sagt vara opålitligt. Vi i BU (Barn- och ungdomsrådet) som var ansvariga för firandet, höll alla våra tummar och tår för att kunna genomföra kvällen utan att bli genomblöta (enligt tidigare erfarenhet).

När folk hade börjat anlända till Väsby så hälsade jag alla välkomna och vi inledde kvällen med att lyssna till ljuva toner från ett gäng herrar ur Förenade Brass. Kvällen fortsatte med ja/

nej-frågesport, grillning, fika och en promenad ner till elden vid sjön, med allsång och vårtal.

Och inte en droppe regn! Det blev en riktigt trevlig kväll och jag vågar nog påstå att det var rekordmånga besökare i år. Jag tror vi räknade till ca 70 personer.

Tonåringarna och jag fortsatte kvällen på Väsby Sommarhem eftersom vi skulle övernatta där. Efter mys framför brasan, kvälls-andakt och en massa prat så somnade vi gott innan solen gick upp.

Frida L. Petersson



Valborgselden. Foto: Frida L. Petersson



Underhållning. Foto: Frida L. Petersson

Centrumkyrkan i Norrköping

S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping

Bg: 841-4377

Bank: 6591-161 094 562

Tel: 070-393 82 88

E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se

Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Caféföreståndare

Åsa Börjesson

Tel. Café 011-13 58 32

vetekornet@vetekornet.se

www.vetekornet.se



Övriga telefonnummer

Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Expeditionen är öppen tis-tors 8.30-9.30, 10.00-11.30
Besöksingång från gården. Om vi inte svarar under denna tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Pastor

Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88

pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se

Barn- och ungdomsledare

Frida Lundstedt Petersson, tel: 072-228 22 88

ungdomsledare@centrumkyrkan-norrkoping.se

Expeditionssekreterare

Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88

Redaktionskommitté:

Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de Koster,
Göran Strömberg, Elisabeth Strömberg.
Ansvarig utgivare: Claes Jönsson

**Manusstopp nästa nr:
18 augusti 2016**