

GEMENSKAP

Centrumkyrkan i Norrköping

årg. 44 nr 1
6 mar –
5 juni 2016

Mångfald

Ordet mångfald förekommer inom flera områden, t.ex. biologisk mångfald och matematisk mångfald. Vi lever i ett samhälle fyllt av mångfald. Ett mångkulturellt samhälle. Det innebär att vi lever sida vid sida med olika bakgrunder. Vi kommer från olika länder, har olika religioner, traditioner och kulturer.

Mångfald kan leda till spänningar och konflikter – men det kan också utveckla och berika oss. Jag vill skriva om det sista.

Sommaren 1965 kom det två nya familjemedlemmar till min familj i Västerås. Det var Josef Bright och Henry Harris från Monrovia i Liberia. Jag var då 11 år.

De deltog i ett utbytesprogram mellan Liberia och Sverige. En hel skolklass därifrån började på en skola i Västerås. Vårt hem blev en mötesplats då vi hade gott om plats. Jag minns hur våra vänner lagade mat tillsammans, en speciell kycklingrätt och hade fest. Jag tyckte att det var jättespännande och roligt att hänga med dem.

När vi firade jul hemma hos farmor och farfar var flera med – inte bara de som bodde hemma hos oss. Gemenskapen berikade oss mycket. Jag fylls fortfarande av värme när jag tänker tillbaka på de här åren.

Josef var metodist. Min mamma sa en gång till honom: Jag tror att det kommer en tid när ni kommer till oss från Afrika för att evangelisera. Han skrattade gott och klappade sig på knäna. Men visst fick hon rätt.

I Centrumkyrkan var vi nio olika nationaliteter en söndag på gudstjänsten. Det är fint att mötas och känna att vi är bröder och systrar.

Paulus skriver att det inte spelar någon roll varifrån vi kommer eller vilka vi är. Vi är alla ett i Kristus. Tron på Gud upphäver alla gränser. Ingen är förmer.

Så här skriver han i sitt brev till församlingen i Galatien:

Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
Gal. 3:26–28.

Pastor Margaretha

För ett år sedan kom Hani Abraksiea från Damaskus på gudstjänst i Centrumkyrkan. Det blev starten på något nytt. Solbritt Granberg, Margareta Jacobsson och Elisabeth Strömberg undervisade Hani i svenska under våren och sommaren. Den språkundervisningen har sedan utökats under hösten 2015 och våren 2016. I dag har vi tre studiecirkelar med ren språkträning, tre ”mat och prat”-studiecirkelar, en grammatikgrupp och en grupp som spelar boule. Några sjunger i ”Soon Gospel”. Många flyktingar kommer också för att fira gudstjänst i Centrumkyrkan. De flesta kommer från Syrien, men det finns även flyktingar från Ukraina och Mongoliet. Vi är ca 40 flyktingar och ca 15 som är födda i Sverige, som deltar i de olika cirkelarna. Ta gärna kontakt med Hani Abraksiea eller Gunilla Arlinger om du vill vara med i detta fantastiska arbete.

Vi får ekonomiskt stöd från Bilda och Equmeniakyrkan. På Centrumkyrkans hemsida kan du läsa mer om integrationsarbetet.

Gunilla Arlinger



Språkgruppen på fredagar

Vi samlades i Vetekornet för en stunds fika på fredagseftermiddagen. Mycket prat och glada skratt. Vi var totalt 16 personer. Vi fortsatte upp till musikrummet. Margita Månsson – gruppens svenska ledare – hade samlat in skridskor och hjälmar från vänner och Erikshjälpen i Skärblackska. Det provades och skrattades. Någon visade en liten film om sina första försök att åka skridskor på Ensjön.

Lektionen började. Margita berättade om björnar, vargar och rådjur och visade bilder. Frågorna haglade. Jag lämnade gruppen där, men ställde några frågor till Fadi från Damaskus, som endast varit i Sverige i fyra månader. Han har deltagit i gruppen i två månader. Vi kunde föra ett samtal på svenska. Strålande! Fadi säger: ”Gruppen fungerar jättebra, fin lärare och harmoni. Det är samma grupp varje gång. Bra. Vi har en lärobok: På Spåret. Böckerna har vi fått från Bilda. Jag fäster stor vikt vid att lära mig svenska”.

Gunilla Arlinger

Boule på svenska

Joel Miller har via Centrumkyrkan bjudit in flyktingar att lära sig svenska genom att spela boule. Jag träffade Joel för att jag ville ta reda på varför man ska lära sig svenska genom boule-spel.

– Det är en kombination av saker: Man lär sig vanliga ord i ett sammanhang.

Vi pratar svenska och om någon frågar på engelska så svarar jag på svenska. Man lär sig de speciella ord som hör till spelet, ”bakom, för långt, för kort, närmare, böjda knän, varannan gång, i mitten” osv. En del ord har specifik betydelse, som ”spinn” för att ta ett exempel, och det ökar ordförrådet. Man får också

kontakt med andra svenskar i ett gemensamt sammanhang.

Genom att det är en lagsport möter man begrepp som ”samarbete”, ”rättvisa”, ”tillsammans”.



Boule-gänget. Foto: Joel Miller

Det är samtidigt en social situation där man konkret möter svenskarnas sätt att se på tid.

Jag har spelat boule ganska länge och på sommaren är vi 60–70 boulespelare som träffas och om man ska bli accepterad som spelare måste det finnas ett gemensamt språk. Det är också viktigt att det är både kvinnor och män som spelar. Det är en bra kontaktyta. Vårt lag ”Boule på svenska” har elva deltagare och består av både kvinnor och män.

Och så tror jag att denna studiecirkel är ett bra sätt att värva boulespelare. Vinn-vinn alltså!

– OK, nu förstår jag varför det är en bra idé att kombinera boule-spel och svenska!

Göran Strömberg



Vid 5-snåret samlades vi, tre svenskar och sju syrier – fem män och två kvinnor. Några har fått uppehållstillstånd och andra väntar fortfarande. Eva hade ansvaret för dagens meny och språkliga övningar. Vi lagade ugnsbakad torsk med selleri och skivade morötter och mycket grädde, potatis och grönsallad. Alla hjälpte till att hacka och skala och blanda – många kokar var det men en god ”soppa” blev det. Före och efter maten hade vi språkövningar med papper och penna. Olika klädesplagg – vad heter de på svenska? Bilder på

personer som pratade, sjöng eller fiskade eller något annat – hur böjer man de olika verben som illustrerades (prata, pratade, pratat; sjunga, sjöng, sjungit o.s.v.) och hur stavas alla orden? Och så tog Tamer sin mobiltelefon och kopplade upp sig via Skype och Vetekornets trådlösa nätverk till sin fru och 8-åriga son i Aleppo och vi fick alla vinka till honom innan han skulle gå och lägga sig. Vilka meningsfulla möjligheter vi har fått att ge dessa unga människor stöd på vägen in i det svenska samhället!

Stig Arlinger

Den 27 januari startade vi ytterligare en grupp ”Mat och prat”. Denna grupp består av ensamkommande ungdomar i åldern 16 till 17 år som bor på Marieborg och har varit i Sverige ca fyra till åtta månader. Vi har plats för sex ungdomar och det har kommit mellan fyra och åtta plus en medarbetare från personalen på Marieborg. Vi som lagar mat, pratar och har trevligt med ungdomarna är Martin, Linn, Snjezana och Anders.

Ungdomarna går i skola, några i vanlig klass och några i förberedelseklass. Med tanke på den korta tid de varit i Sverige är kunskaperna i svenska imponerande. Deras matlagningskonst varierar men begränsar sig i stort till lamm och kyckling med ris. Nu ska det bli lite mer av den nya svenska husmanskosten som lasagne och kanske pizza och några traditionella rätter som soppa och pannkaka.

Anders Eriksson



Äntligen dags för en ny omgång av ”Mat och prat”! Första tillfället den här terminen var den 25 januari och vi samlades i Vetekornet klockan 17. Vi var totalt 10 deltagare, varav tre svenska och sju från Syrien. Den här gången var det min tur att presentera ett recept.

Innan vi satte igång med receptgenomgång och förklaring av olika måttsatser så hade vi en presentationsrunda. Jag måste säga att jag blir lika imponerad varje gång jag träffar dem, och att de är så duktiga på svenska! Maten vi lagade var fetastbiffar med rostade rotsaker och myntasås.



Vi arbetade i tre grupper som fick en uppgift var. Allt gick jätte bra, maten blev god och vi hade mycket trevligt. Avslutningsvis spelade vi ett hemmagjort matmemory som Gunilla och Stig Arlinger hade pysslat ihop. En riktigt lyckad kväll!

Frida

Sommarutflykt till engelska orglar

En vecka vid månadskiftet juni-juli förra året hade Bengt Gårsjö och jag tillfälle att delta i en fantastisk resa till England. Arrangör var Svenska Orgelsällskapet (en organisation för orgelintresserade i allmänhet med cirka 900 medlemmar från hela landet). Man har en mycket engagerad exkursionskommitté, som anordnar den här typen av studieresor nästan årligen.

Vi startade i London, där vi under en lördag med allmänna kommunikationsmedel och promenader tog oss runt till tre kyrkor, där man kunde visa upp nyrenoverade och utbyggda 1700-talsorglar. En i England känd organist, John Wellingham, spelade och demonstrerade. Dagen avslutades med Evensong i Westminster Abbey, där vi fick njuta av körsång och den magnifika 110 stämmor stora orgeln, som visade sig mycket flexibel från mäktigt fullt verk till viskande diminuendo. Detta var för övrigt slående när vi lyssnade på flera av de stora katedral-

orglarna, naturligtvis också tack vare lysande skickliga organister.

Söndagen därpå inleddes med högmässa i St. Paul's Cathedral. Under mässan framfördes Mozarts Stora Credomässan med kör, orkester och orgel. Det var en mäktig upplevelse både musikaliskt och andligt – inte minst att delta i nattvarden tillsammans med människor från hela världen. Man var del i världskyrkan.

Efter gudstjänsten fortsatte resan, nu med hyrd buss som sedan tog oss runt drygt 100 mil till en rad synnerligen intressanta mål. Närmaste åkte vi till Cambridge och kom lagom fram till Evensong i King's College i det magnifika kapellet. Härifrån har man hört inspelningar som fått världsrykte. Vi fick lyssna till den världsberömda kören. Efter gudstjänsten fick vi en separat demonstration av den 79-stämmiga orgeln. Under följande dag vandrade vi runt i den vackra universitetsstaden och besökte fem college med dess trädgårdar, gamla stilfulla byggnader och inte minst kapell. I dessa tronade den ena orgeln värre än den andra.

På tisdagen fortsatte resan norrut närmast till katedralen i Ely, som har delar från tidig medeltid och ligger som utslängd på en slätt. Långskeppet är hela 163 meter. Orgeln har 80 stämmor fördelade på fyra manualer. Här bjöds vi på en fin konsert. För övrigt var de värdar som tog emot oss utomordentligt skickliga organister.

På detta sätt fortsatte vår resa till en rad berömda platser såsom Armley i Leeds, Katedralen i York, Beverly Minster, City Hall i Hull med en av Europas mäktigaste orglar (140 register), Lincoln med den väldiga katedralen på en höjd. Sista dagen var vi i Oxford där vi besökte fyra college. Det hela avslutades med Evensong i Christchurch Cathedral.

Man måste imponeras av hur engelsmännen vårdar sina sakrala tillgångar både kulturellt, andligt och materiellt. Deras körtradition är ju outstanding. Bengt var bland annat mycket imponerad av dessa gossopråner. Hur får man 8–10-åriga pojkar att sjunga på detta sätt?

Sam Hellgren

Rapport från församlingens årsmöte den 13 februari

Församlingens ordförande Billy Josefsson öppnade mötet med såväl bön som läsning av Filipperbrevets kap. 1, vers 1 och 6 och vi sjöng psalm 45.

Till presidium för årsmötet valdes Gunilla Arlinger, ordförande, Billy Josefsson, vice ordförande samt Siân de Koster, sekreterare. Carin Olsson och Henric de Koster valdes till protokollsjusterare tillika rösträknare.

Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst och dagordningen fastställdes. Hälsningar framfördes från Seminari kyrkan i Riga, Baptisternas Östgötadistrikt, Equmeniakyrkan och Diakonencentret. Henric de Koster tackade

för alla förböner och alla ”krya på dig”-hälsningar, som han fick ta emot under sin sjukdom i Las Vegas.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska årsredovisningen gick igenom, godkändes och lades till handlingarna. Revisorerna ansåg att allt var i ordning och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

Efter att resultat och balansräkningen för 2015 fastställdes beviljades så styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Rapporter från alla utskotten lämnades varefter val av 2016 års funktionärer vidtogs. Billy Josefsson omvaldes som församlingens ordförande fram till 2018

och ny vice ordförande blev Lillemor Appelvang, även hon vald till 2018.

En nyhet är att vi numera har en biträdande kassör. Han heter Francis Kiyuku och han skall assistera Stig Arlinger.

Som ordinarie revisorer valdes Henric de Koster och Tomas Hägle med Thorsten Ekstrand som suppleant. Rigagruppen företräds numera av Margaretha Rudén.


Valberedningen gjorde ett så bra arbete, att de får sitta kvar ett år till! Som avslutning på årsmötet avtackades närvarande avgående funktionärer och så sjöngs psalm 190.

Henric de Koster

MARS

- 5 lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
6 sön 11.00 **Nattvardsgudstjänst**
 Predikan: Per Rikardson
 Musik: Förenade Brass
 Små Frön
 Kyrkkaffe
- 7 mån** 14.00 **Måndagsträffen**
Sången i mitt liv med Järd Samuelsson
- 12 lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
13 sön 11.00 **Cafégudstjänst**
 Predikan: Margaretha Rudén
 Sång och musik: Fam. Josefsson
 Kyrkkaffe
- 18.00 **Sjung min själ**
 Soon Gospel och Centrumkyrkans kör.
 Gäst: Biskop Martin Modéus
- 19 lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
20 sön 11.00 **Tillsammansgudstjänst**
 Frida L Petersson m.fl
 Kyrkkaffe
 Konsert med medlemmar ur Bråvikens
 Kammarsymfoniker. Fri entré
- 16.00
- 21 mån** 14.00 **Måndagsträffen**
Påskan i ord och ton
- 25 fre** 11.00 **Långfredagsgudstjänst** med nattvard
 Predikan: Margaretha Rudén
 Musik: Sam Hellgren och Bengt Gårsjö
- 27 sön** 11.00 **Påskdagsgudstjänst**
 Predikan: Margaretha Rudén
 Sång: Kören
 Kyrkkaffe

Med reservation för eventuella förändringar.
 Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Alla kulturprogram i samarbete med  **Bilda**

Sjung min själ

Den 3 mars kl 18.00 kommer Biskop Martin Modéus som gäst till "Sjung min själ". Soon Gospel och Centrumkyrkans kör sjunger, och Gunilla Skogwik ställer kluriga frågor till honom.



Vardagsmessa

En stilla och nära stund tror vi att vi alla behöver. Första tisdagen i februari, mars och april kl 18.00–18.30 försöker vi täcka det behovet genom en stilla stund med nattvard, bön och sång i Centrumkyrkan.

Bön


Vi möts till bön på kyrkorget tisdagar kl 18.00 och torsdagar kl 14.00.

Församlingens offerdagar

25–27 mars Påskhelgen

Deltagande i nationella offerdagar

6 mars Pastors- och diakonutbildning
 17 april Missionen i Sverige

APRIL		MAJ	
2	lör 10–12.30 Torgkaffe	1	sön 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Margaretha Rudén
3	sön 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång: Britt Eriksson och Carin Olsson Små Frön Kyrkkaffe	2	mån 14.00 Måndagsträffen <i>Strövtåg i psalmernas värld. Bengt Gårsko berättar och sjunger med oss</i>
4	mån 14.00 Måndagsträffen <i>Från försommar till höst på Capella Ecumenica</i>	3	tis 18.00 Vardagsmässa
5	tis 18.00 Vardagsmässa	8	sön 11.00 Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång: Karin Nordenö Kyrkkaffe
9	lör 10–12.30 Torgkaffe	15	sön 11.00 Gudstjänst Predikan: Jan Malmesjö Musik: Siân och Henric de Koster Kyrkkaffe
10	sön 11.00 Gudstjänst Predikan: Magnus Carrö Kyrkkaffe	22	sön 11.00 Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Kyrkkaffe
16	lör 10–12.30 Torgkaffe	29	sön 11.00 Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Kyrkkaffe
17	sön 11.00 Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Musik: Förenade Brass Små Frön Kyrkkaffe Församlingsmöte	JUNI	
18	mån 14.00 Måndagsträffen <i>Var jag går i skogar, berg och dalar – En bibelberättelse om att upptäcka Gud i naturen med Berit Vall</i>	5	sön 11.00 Gudstjänst på Capella Ecumenica Predikan: Margaretha Rudén Sång: Kören och Soon Gospel Kyrkkaffe
23	lör 10–12.30 Torgkaffe	Med reservation för eventuella förändringar. Se också www.centrumkyrkan-norrkopings.se	
24	sön 11.00 Cafégudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång: Annika Backström Kyrkkaffe	Alla kulturprogram i samarbete med 	
30	lör 19.00 Valborgsmässofirande på Väsby sommarhem		

HÖGTIDSDAGAR**FVU har en plats för dig**

Vet du vad FVU är? Det visste inte jag när jag kom till Norrköping för nästan 16 år sedan men nu har Gemenskap bett mig skriva lite om det.

FVU är en förkortning. Det betyder För Vår Ungdom. FVU är en förening, men framför

allt är FVU en grupp människor som träffas varannan tisdagskväll i Centrumkyrkan. Utöver ”arbetsmöten” som tisdagsträffarna kallas så har FVU ett årsmöte, en vårutflykt för FVU:s medlemmar, ett lotteri på midsommarafton och en julmarknad som oftast är lördagen en vecka före första advent. FVU startade som en aktivitet med syfte att stötta församlingens barn- och ungdomsverksamhet.

En vanlig FVU-träff innehåller tre delar, hantverk, fika och gemenskap. Vi använder många olika material när vi skapar saker. I cafévåningen brukar några sy, pyssla med tyger, papper, pärlor, knappar, burkar, lim och diverse andra material medan andra föredrar att gå ner till snickarummet i källaren för att arbeta med trä och ibland lite andra material.

Under våren gör vi saker som ska bli vinster på midsommarlotteriet och under hösten görs saker till julmarknaden. Ibland blir det inte så mycket gjort för många har mycket de vill prata om på träffarna. Vi turas om att köpa in fika (matbröd, kex och pålägg). De som har ansvar för fikat brukar ofta ha med sig en tankvärd text som de läser upp eller så delar de med sig av några egna tankar.

De flesta som kommer till FVU är pensionärer men alla åldrar är välkomna bara man tycker om att skapa saker och vill göra en insats



FVU:s julstuga 2015. Foto: Göran Strömberg

UTGÅNGNA**NYA MEDLEMMAR****ADRESSKALENDERN****Tillsammans på Skeppsgården**

Sommar, sol, semester, gemenskap, tipspromenader, bibeltimme och mycket mer är ”Tillsammans på Skeppsgården”, församlingens familjeläger för alla åldrar. Läs mer om lägret på församlingens hemsida, där du också kan ladda ner en blankett och anmäla dig. Datum för lägret är 9–15 juli.

för barn- och ungdomsverksamheten i vår församling.

Karin Nilsson

FVU för vår ungdom

Alltid kl. 18.00

15 mars

29 mars

10 maj Våravslutning

MÅNDAGSTRÄFFEN

Alltid kl. 14.00

7 mars Sången i mitt liv

21 mars Påsken i ord och ton

4 april Från försommar till höst

18 april Var jag går i skogar, berg och dalar

2 maj Strövtåg i psalmernas värld

Centrumkyrkan i Norrköping

Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Equmeniakyrkan.

Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta.

Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.

Vinterutfärd med BU

Den sista lördagen i januari anordnade BU (Barn- och ungdomsutskottet) en friluftsdag för alla som var intresserade. Vi hade planerat för en riktig vinterdag, med pulka och skidåkning i Petersburg i Söderköping. Skulle snön mot all förmodan ha försvunnit så bestämde vi oss för att genomföra utflykten ändå. Och så blev det. Ingen snö låg på backen, så det fick bli en "lärorik" promenad upp på Ramunderberget och den vackra utsikten (En före detta lärarinna tog tåten och förklarade bl.a. skillnaden på barr- och lövträd och mycket mera för våra vänner ifrån Syrien).

Efter fotografering och en mysig men lite kylig stund på berget gick vi tillbaka ner till grillplatsen för att förbereda vår lunch. Korv, nötkött och hamburgare grillades och avnjöts ute i den friska luften. Vi hade bestämt att vi skulle leka lekar efter maten, men vädret var inte på vår sida då himlen öppnade sig precis när vi började. Trots leriga och blöta kläder så åkte vi hem glada och nöjda över dagen. Tack till er som deltog!

// Frida

**Glöm inte anmälan till
Församlingsresan till Väst-
kustgården i Lerkil, 14-15 maj!**



Högst upp! Foto: Frida L Petersson



Malwa framför julkrubban. Foto: Göran Strömberg

Internationell julfest

På trettiondagen anordnades en internationell julfest. Festen började i kyrksalen. Efter en inledning av Pastor Margaretha berättade Karin Nilsson om julkrubban med hjälp av dockan Sofia och kyrkans egna jättekrubba. Sofia hade aldrig förut hört julevangeliet men fick då en genomgång från Karin. Efter det fick vi njuta av dans av den internationella dansgruppen Malwa. Det var både traditionella danser från olika länder och moderna danser i olika konstellationer. Gruppen har funnits i många år och man kunde se att det verkligen fanns en gemenskap i gruppen.

Efter detta gick vi alla ner till församlingssvåningen för att fika. Folk hade blivit ombudade att ta med typiska julgodsaker från sina hemländer och vi fick smaka många nya, spännande godsaker.

När vi hade fikad en stund drogs granen fram mot mitten och barnen sjöng och dansade runt granen.

Evelina Karlsson

Centrumkyrkan i Norrköping

S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping

Bg: 841-4377

Bank: 6591-161 094 562

Tel: 070-393 82 88

E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se

Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Caféföreståndare

Åsa Börjesson

Tel. Café 011-13 58 32

vetekornet@vetekornet.se

www.vetekornet.se



Övriga telefonnummer

Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Expeditionen är öppen tis-tors 8.30-9.30, 10.00-11.30
Besöksingång från gården. Om vi inte svarar under denna tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Pastor

Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88

pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se

Barn- och ungdomsledare

Frida Lundstedt Petersson, tel: 072-228 22 88

ungdomsledare@centrumkyrkan-norrkoping.se

Expeditionssekreterare

Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88

Redaktionskommitté:

Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de Koster,
Göran Strömberg, Elisabeth Strömberg.

Ansvarig utgivare: Claes Jönsson

**Manusstopp nästa nr:
19 maj 2016**