

GEMENSKAP

Centrumkyrkan i Norrköping

årg. 43 nr 2
7 jun –
6 sep 2015

Plötsligt hände det!

Tänk att man kan planera och vilja något i flera år utan att komma till skott.

Känner ni igen er?

Vad det var som fick oss att komma iväg vet jag inte, men jag tror det växte fram. Sen när resten av gruppen Alfa, Beta eller vilket namn i ordningen vi nu är tyckte det lät som en bra idé så var tågbiljetterna beställda. Hur svårt kan det vara?

Destination Stockholm, inte mindre än Allhelgonamässan.

Det blev en dag vi sent ska glömma. Ett härligt gäng gav sig iväg en söndag eftermiddag. Vi kom fram lagom att gå en sväng i storstaden och sedan slinka in på en krog och äta en god middag. Vi kom fram till kyrkan runt 17.50 och det strömmade in människor hela tiden. En kvinna välkomnade oss och sa att vi skulle sitta långt fram. Med psalmboken i handen satte vi oss ner på rad 4. Det var rörelse och aktivitet i kyrkan och en del satt stilla i ro.

Jag ska villigt erkänna att jag tittade lite extra på människorna runt omkring oss – jag hade ju hört att det ska vara en hel del kändisar på mässan! Men jag såg inte en enda. Ändå var det fullt med folk av alla de slag.

Sen började orgeln spela de mest underbara toner och en kvinna sjöng. Det tog inte lång tid innan någon hörde att det var en cover på Måns låt Heroes som vann melodifestivalen kvällen innan. Mäktigt och i tiden.

Hela miljön (även om det var i stora Katarina Kyrkan på grund av reovering av Allhelgonakyrkan), stämningen, en man som delade sitt liv, predikan, en tjej som sjöng och spelade egna texter, psalmerna, nattvarden och även dela Guds frid med varandra kändes så naturligt och liksom ”hemtrevligt”.

Kollekten fick man lägga i en bössa på väg ut. Församlingen valde att kollekten skulle gå till Stadsmissionen.

Sen gick vi mot tunnelbanan på väg hem och jag tror alla vill återvända igen.

Pia Sundell

”Hej Hani, hur mår du?” Det är viktigt att hälsa på svenska för Hani vill gärna lära sig språket. Men sedan övergår vi till engelska som än så länge är det språk som fungerar bäst oss emellan.

Hani kom till Sverige i december förra året. Han har flytt sitt hemland Syrien eftersom situationen är farlig där. Han tror starkt på att man ska försöka älska sina fiender och be för dem även om han inte alls tycker om det som de gör.

Hur tar man sig från Syrien till Sverige då? Det är inte riktigt så enkelt som att kliva på ett direktflyg. I stället tog resan flera månader. Det var flyg och båt och biltransporter. Det var långa vandringar till fots med dagar utan mat och nätter utan säng.

Och nu är Hani här i Norrköping och känns som en av oss. För han är en helt vanlig, trevlig kille, som har pluggat på universitet och jobbat som revisor, som gillar att hänga med kompisar, som undrar över framtiden och som saknar sina föräldrar.

Jag frågar Hani om hans kyrka. Han är noga med att förklara att det är en grekisk-ortodox kyrka, som är vanligt i hans hemtrakter och som inte är samma som de

ortodoxa kyrkor som finns här i Norrköping. Jag tycker det låter väldigt annorlunda mot Centrumkyrkan, men Hani förklarar att han väldigt gärna vill gå till en svensk kyrka för han vill träffa svenska människor. Han säger att det är nyttigt att lyssna på svenskan i gudstjänsterna och att vi är väldigt snälla.

Hani pratar varmt om sin kyrka hemma, som tar stor plats i samhället. Där finns mycket aktiviteter för barn och ungdomar, med träffar på helgerna och utflykter och roliga läger på somrarna. Hani var ledare för en grupp äldre tonåringar, och förklarar att kyrkan är en av få ställen där det är OK för unga människor att träffas. Han undrar varför det finns så få barn i vår församling.

Jag tycker att det är häftigt att han kommer från Damaskus, denna stad som redan var gammal under Paulus tid. Hani säger att när det åter är fred i Syrien ska han ordna en församlingsresa dit! Men tills dess – be för Syrien, be att kärlek ska övervinna hatet så att familjer kan återförenas och folk av olika religioner åter kan leva fredligt sida vid sida.

Siân de Koster



Hani i Sverige. Han försöker vara glad och positiv fast han har mycket att sörja.

Syrienfakta

Syrien, formellt Arabrepubliken Syrien, är en stat i Mellanöstern. Landets huvudstad är Damaskus och det officiella språket är arabiska. Landet gränsar mot Jordanien, Libanon, Irak, Turkiet och Israel. Det finns också 193 km kust mot medelhavet.

Syrien har en yta av 185 180 km² och är mindre än hälften så stor som Sverige, men befolkningen ligger över 22 miljoner människor.

Källa: Wikipedia

Helgen 10–13 april gästade vi fyra, Gunilla och Åke Skogwik, Eva-Britt Österlund och under-teknad vår vänförsamling, Seminariekyrkan i Riga.

Anledningen till vårt besök denna gång var att församlingen står inför ett pastorsskifte. Edgars Godins lämnar församlingstjänsten efter nitton år och blir vice biskop i Baptistunionen i Lettland med inriktning på församlingsutveckling.

Den nye pastorn Karlis Karklins med fru och liten son välkomnades. Med familjen Karklins flyttar också två unga familjer

från två andra baptistförsamlingar. De har känt en kallelse att arbeta tätt tillsammans med pastorsfamiljen. Den nye pastorn Karlis delar sin pastorstjänst med att också vara huvudansvarig för Baptistunionens ungdomsarbete i Lettland.

I Lettland finns 88 församlingar med 6300 medlemmar. Biskopen Peteris Sprogis har vid sin sida två vice biskopar, den ene med inriktning på församlingsplantering, och den andre med inriktning på församlingsutveckling.

Seminariekyrkan som ligger centralt i Riga har renoverats

grundligt sedan landet blev fritt 1991. Församlingen fick då tillbaka sin kyrka. I kyrkan finns huvudkontoret för den Lettiska Baptistunionen, ett pastoralinstitut, två fina hotellrum, två lägenheter, samt Amnis bokförlag och affär.

Tidigare har det känts som om vi här i Norrköping varit storasyster till Seminariekyrkan i Riga. Så känns det inte alls nu. Nu möts vi som jämbördiga. Jag skulle vilja tillägga att vi har mycket att lära av Lettiska samfundet, bl.a. deras vision och arbete med församlingsplantering, biskopens mycket tydliga fokus på mål och delmål, samt delegering ut till församlingarna.

Det var en glädje och förmån att få åka till Riga och också ha med Gunilla och Åke Skogwik som varit där så många gånger och som byggt upp ett stort kontaktnät. Inte heller illa att ha Åke som en levande vandrande GPS att följa på Rigas gator.

Förutom middag hemma hos familjen Godins hann vi också med ett besök hemma hos familjen Ozolini – Peteris, Agate och lilla Pazla. De gästar oss i sommar igen och ger en konsert i Centrumkyrkan med hela familjen Ozolini. Håll utkik i programbilagan!

Nu ser jag fram emot ett fortsatt samarbete med denna härliga församling och den nya pastorsfamiljen som vi hoppas snart få bjuda in till Norrköping. Innan dess får vi fortsätta att mötas på börnernas bro.

”Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner...” Ef. 1:15.

Pastor Margaretha



Pastor Margaretha talar till Karlis under gudstjänsten med hjälp av en tolk.
Foto: Gunilla Skogwik



Två glada pastorer i Seminariekyrkan, med några lekande barn i bakgrunden!
Foto: Margaretha Rudén

Lördagen den 18 april hade vi glädjen att få lyssna till orgelmusik av barockens store mästare. Vi fick höra en exposé med karaktäristiska kompositioner för orgel mellan åren 1708 och 1747. Verken har mycket skiftande karaktär och ställer stora krav på organisten, både rent tekniskt och klangligt. Henric de Koster genomförde konserten med stor säkerhet och fin känslighet. Han demonstrerade väl Viscount-orgelns stora register. Genom att placera spelbordet i mittgången kunde auditoriet bättre leva sig in i musiken. Ofta sitter ju annars organisten ganska anonym bakom läktarbarriären.

Man blir aldrig trött på denna mäktiga musik t.ex. den stora Fantasi och fuga i g-moll. Den skrev Bach redan som 23-åring liksom Preludium och fuga i D-dur. Preludium i C-dur med den gungande 9/8-delstakten hör till mina favoriter just för sin jublande karaktär. Vi fick också höra tre koralförspel – det senaste skrivet tre år före Bachs död, då han var praktiskt taget blind. Dessa koralförspel är särskilt finstämda och sköna.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till Henric för att han så generöst ville dela med sig av sitt kunnande. Ett tack också till Siân för skicklig assistans.

Sam Hellgren



Jag träffar Henric de Koster några veckor efter Bachkonserten och frågar om han är nöjd. ”Jag har en optimistisk grundsyn”, säger han men det visar sig att han talar om hela livet och jag om konserten. När vi rätt ut det blir svaret: ”Konserten, aldrig”. Det är alltid något som kunde varit annorlunda eller bättre eller ...

Henric är en upptagen man, så jag undrar varför han bestämmer sig

för att ordna en konsert med allt organiserande och övande det medför. ”Det handlar om att sätta upp ett mål för sig; motarbeta det som åldern gör med oss. Skapa en anspänning som upprätthåller kunskapen.” På konserten sa Henric att han skulle spela g-moll-fugan en sista gång, och varför det undrade jag. ”Den är virtuost krävande och fysiskt jobbig. Jag ville se om den fortfarande låg inom räckhåll.”

Att det var en orgel utan pipor märkte alla på konserten. Den hade inte heller inspelade toner som spelades upp, utan ljudet genererades av algoritmer som skapade virtuella pipor. Så organisten kan skapa sin egen orgel i ett eget rum; om hen kan. ”Skulle Bach ha gillat en sådan orgel?” undrade jag. ”Alldeles utomordentligt! Bach skrev musik som tvingade instrument- och orgelbyggare att utöka omfånget på sina instrument. Och arbetade tillsammans med Andreas Werckmeister med att öka de praktiskt möjliga tonarterna från 3–4 kors- och b-tonarter, till 48 dur- och molltonarter!”

”Du hade Siân de Koster som registrant. Vilken betydelse har registranten nu när registrantandragen inte längre är fysiska utan finns i ett minne?” ”Ja, minnen finns i mängd, men ändå ... Ansvaret för musiken delas, speciellt – som det är för Siân och mig – när man har samma musikaliska syn.”

”Orgelspel är roligt. Det är inte så tråkigt i kyrkan som folk tycks tro”, säger Henric.

Göran Strömberg



JUNI

- 7 sön** 11.00
Nattvardsgudstjänst
 Predikan: Margaretha Rudén
 Sång: Norrköpings Vokalensemble
 Kyrkkaffe
- 14 sön** 11.00
Gudstjänst på Capella Ecumenica
 Predikan: Margaretha Rudén
 Sång: Kören
 För samäkning träffas vi kl. 9.00 vid Centrum-
 kyrkan
 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
- 19 fre**
Midsommarfirande på Väsby sommarhem
 17.00 Midsommarstången reses
 Dans kring midsommarstången
 Ev. lövskrindefärd för barn och vuxna
 19.00 Tillsammansstimme
 Kaffeservering och lotteri under hela kvällen
- 21 sön** 11.00
Gudstjänst
 Predikan: Britt Eriksson
 Sång: Barbro och Birgit Fjällgård
 Kyrkkaffeutflykt till Väsby sommarhem
- 28 sön** 11.00
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
 Predikan: Margaretha Rudén
- JULI**
- 5 sön** 11.00
Nattvardsgudstjänst
 Predikan: Anne-Lill R Eriksson
 Kyrkkaffeutflykt till Fam Skogwik
- 12 sön** 11.00
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
- 19 sön** 11.00
Gudstjänst
 Predikan: Åke Jansson
 Kyrkkaffe
- 26 sön** 11.00
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
 Predikan: Per Jennervall

AUGUSTI

- 2 sön** 11.00
Nattvardsgudstjänst
 Predikan: Magnus Carrö
 Musik: Sián de Koster och Jackie Leiby
 Kyrkkaffe
- 9 sön** 11.00
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
 Predikan: Lisa Danell
- 16 sön** 11.00
Gudstjänst
 Predikan: Lisa Danell
 Sång: Annika Backström
 Kyrkkaffe
- 23 sön** 11.00
Logmöte i Olskeppetorp
 Predikan: Margaretha Rudén
 Ta med eget kyrkkaffe
 För samäkning träffas vi kl 10.00 vid Centrum-
 kyrkan
- 27 tor** 18.00
Musik i sensommarkväll
 med familjen Ozolini från Lettland
- 30 aug** 11.00
Gudstjänst
 Predikan: Margaretha Rudén
 Kyrkkaffe

SEPTEMBER

- 6 sön** 11.00
Samlingsgudstjänst med nattvard
 Predikan: Margaretha Rudén
 Sång: Kören
 Kyrkkaffe

Med reservation för eventuella förändringar.
 Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se



Alla kulturprogram i samarbete med Bilda

Församlingens offerdagar

6 september Samlingsdagen



Centrumkyrkans vårkonsert med kören, Soon Gospel, Förenade Brass, familjen Josefsson samt Cattrin Wigge lockade en stor publik.

Foto: Anders Wikström



Här står den kristna skolföreningen Ny Generation på De Geergymnasiet och delar ut kladdkaka-muffins till sina klasskamrater. Vi bakade nästan 500 stycken! Alla formar var märkta med "Du är fin", "Jesus älskar dig" o.s.v. Vi är tacksamma för pengarna vi fick av Centrumkyrkan. Vi använde dem till att köpa ingredienser och formar.

Isak Josefsson

Centrumkyrkan i Norrköping

Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Equmeniakyrkan.

Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta.

Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.

HÖGTIDSDAGAR

BARNVÄLSIGNELSE

VIGSEL

Församlingens inspelningar

Missade du gudstjänsten häromdagen och skulle vilja höra den? Hav tröst! Förmiddagsgudstjänsterna och andra sammankomster i egen regi spelas in och du kan be att få en kopia för eget bruk. Tag kontakt med expeditionen och be Siw ordna det.

Ekonomirapport

Fyra månader av året har gått och vi kan då glädja oss åt att våra insamlingar i olika former är 10 000 kr bättre än för samma period 2014. Serveringarna ligger dock 10 000 kr lägre än förra året men samtidigt är utgifterna lägre än samma period 2014. Det samlade resultatet för den

allmänna verksamheten för årets fyra första månader är ett underskott på ca 4 000 kr.

Café Vetekornet fortsätter att gå med överskott – för april med drygt 21 000 kr och totalt hittills drygt 43 000 kr. Dock vet vi ju att sommaren är en svag period så denna buffert behövs.

Fastigheten hade ett lätt överskott på 5 000 kr i april men totalt är underskottet för året hittills drygt 24 000 kr. Vi har en skada i innertaket över ljudhörnet på läktaren efter gammalt takläckage, som kommer att innebära en reparationskostnad.

Totalt ligger vi hittills på ett litet överskott.

Stig Arlinger
kassör

NYA MEDLEMMAR

STUDENT

Glimtar från Equmeniakyrkans årskonferens i Göteborg

Vi var fyra medlemmar i Centrumkyrkan som åkte på konferensen. Britt och Gunnar Eriksson gav sig iväg på torsdagmorgonen innan solen gått upp medan Johan och jag njöt av solskenet, den blå himlen och den vackra naturen på vår resa dit!

Det har varit intensiva dagar fyllda med seminarier, gudstjänster, förhandlingar och folkmingel. Temat var "Förvandla världen" och det genomsyrade nästan allt på konferensen.

Förhandlingarna var lättsamma och välorganiserade. Mest diskussioner fördes kring ekonomifrågor från motionerna som vi presenterade på senaste församlingmötet.

Det blev inga större förändringar på hur alla motioner skulle hanteras utan man följde i stort sett kyrkostyrelsens förslag.

Storseminariet på torsdagens eftermiddag innehöll ett samtal mellan kyrkoledarna och Dagens debattredaktör, Carl-Henrik Jaktlund. Temat var "Att leva med Bibeln i ena handen och dagstidningen i den andra". Man tog upp vikten av att våga tala evangelium i vår tid, våga lyfta frågor som är känsliga men aktuella för nutidens människor. Våga lita på att Gud redan är där i mötet med en medmänniska.

På fredagen fanns det åtta seminarier att välja mellan. De var kopplade till verksamhetsplanens åtta riktningmål och utgick från bibeltexter som skulle utmana oss i vad som är vår kyrkas kallelse idag och hur den kan bidra till att förvandla världen. Ett av målen handlar om "att vara en kyrka för hela livet som utgör en mångfald av människor". Temat på det seminariet var "Vem är min nästa? Den mångkulturella församlingen" och utgick från Rom 15,

där det bl a står "Godta varandra så som Kristus har godtagit er ...!"

Gudstjänsterna hade även de teman om att förvandla världen och gav hopp om att vi tillsammans kan göra skillnad. Vid lördagskvällens avslutningsgudstjänst avskiljdes en av våra före detta ungdomsledare, Samuel Östersjö, till pastor.

Kvällen med Tomas Boström och hans "epistlar" var också inspirerande liksom det var att välkomna nya församlingar i Equmeniakyrkan!

Monika Svärd



Ordförande i Barn- och ungdomsutskottet har ordet

Nu har vi kämpat oss igenom en termin utan Frida. Som tur är kommer hon tillbaka den första september och innan dess kommer hon in några gånger för att hjälpa till med uppstarten av höstterminen. Välkommen tillbaka Frida att sprida din entusiasm!

I sommar kommer vi inte anordna något läger alls på Väsby sommarhem. Det har inte funnits resurser att dra igång något. Det kommer dock anordnas traditionsenligt midsommarfirande på Väsby sommarhem.

Två ungdomar från vår församling åker i sommar till Sjövik för att vara med på kristendomsskolan. I år har församlingen inga ungdomar vad vi vet i ålder för konfirmationsundervisning.

Församlingens scoutkår Bråborg, som dock är inaktiv, har fram tills nu varit en egen förening med en egen ekonomi. På årsmötet, som hölls den 24 maj på Asptorp, beslutades att starta en process där den egna föreningen ska upplösas och föreningens tillgångar ska överföras till försam-

lingen. De överförda medlen ska bilda en scoutfond som är tänkt att användas som stöd för friluftsliv men som också kan används till underhåll av Asptorp och de kanoter som nu övergår i församlingen ägo.

Hans Karlsson



Bråborgs årsmöte i det gröna. Foto: Hans Karlsson



Pastor Margaretha välkomnar fyra tonåringar till församlingen. Foto: Hans Karlsson

Centrumkyrkan i Norrköping

S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping

Pg: 57 71 25-8

Bg: 841-4377

Bank: 6591-161 094 562

Tel: 070-393 82 88

E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se

Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Caféföreståndare

Åsa Börjesson

Tel. Café 011-13 58 32

vetekornet@vetekornet.se

www.vetekornet.se

Övriga telefonnummer

Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32



Expeditionen är öppen tis-tors 8.30-9.30, 10.00-11.30
Besöksingång från gården. Om vi inte svarar under denna tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Pastor

Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88

pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se

Barn- och ungdomsledare

Frida Lundstedt Petersson, tel: 072-228 22 88

ungdomsledare@centrumkyrkan-norrkoping.se

Expeditionssekreterare

Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88

Redaktionskommitté:

Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de Koster,
Göran Strömberg, Elisabeth Strömberg.

Ansvarig utgivare: Claes Jönsson

**Manusstopp nästa nr:
20 aug 2015**