

GEMENSKAP

Centrumkyrkan i Norrköping

Årg. 52 nr 2

2 juni –
1 sept 2024

Bevis och indicier

Jag slinker in på en secondhand-butik och söker mig, som vanligt, först till den välordnade bokavdelningen. Jag har några favoritförfattare vars böcker jag skannar av till att börja med. Inget napp den här gången.

På ett bord, märkt "nyinkommet", ligger en bok som jag fastnar för. "Jag mötte Jesus" är titeln. Det kunde ha varit en utgåva från något hyperreligiöst förlag, men det är namnet på författaren som gör att jag hajar till. Jag känner igen det från tidningen Sändaren, där hon hade skrivit några krönikor. Charlotte Rørth heter hon.

Underrubriken till bokens titel är "Bekännelser från en motvilligt troende" vilket bidrar till min nyfikenhet. Den är utgiven på bokförlaget Polaris. 15 kronor fattigare, men med en, skulle det visa sig, skatt i min ägo lämnar jag butiken.

Charlotte är en vanlig, sekulariserad danska, som jobbar som kritiskt granskande journalist och kategoriserar sig som ateist. Under en resa i Spanien besöker hon ett 500 år gammalt kapell i Ubeda. Ensam i sakristian får hon, "som i ett hologram" se och möta Jesus. Han talar med henne på ett språk hon inte kan, men hon förstår allt han säger. Han befinner sig i Palestina, hon noterar gräsets färg och att han har "jesussandaler" vilket väcker hennes munterhet.

Hon skriver att han ser rätt igenom henne och ler mot henne, så att hon känner sig fullkomligt älskad. När hon lämnar sakristian frågar guiden: "Vad är det? Du lyser ju!"

Resten av boken är en beskrivning av hur hon försöker bringa reda i vad hon varit med om. Psykisk obalans? Epilepsi? Stress?

Det är en bok om tro och tabu i Skandinavien, där religiösa upplevelser är något av det mest privata – definitivt en sak att hålla för sig själv, om man vill undvika att bli sedd som komplett galen.

Det var en märklig sak att läsa boken. Den påminner mig om hur Gud finner olika vägar till människor och om hur hans kärlek är villkorslös. Precis som vi har formulerat tusen gånger i kyrkan men kanske inte fattat vidden av!

Ett stråk av avundsjuka kan jag nog känna, när jag tar till mig hennes berättelse. Varför får jag inte vara med om nåt liknande själv? Hennes egen undran är besläktad: Varför händer det här mig?

Det påminner om hur några greker i påsktid söker upp lärjungen Filippos och säger: "Låt oss få se Jesus!" Och det fick de. En torterad och maktlös man. Och inför julen läser vi om den översinnliga upplevelsen som herdar får göra, lika överraskande som för den danska journalisten! De får också se Jesus. Som en skrynklig liten unge i fähuset.

Vi är lovade möten med Jesus – i de fattiga och uppgivna, i insparade och förföljda, i barn och andra i underläge. Det räcker.

Tror jag.

Per Jennervall

De 99 fåren

14 april 2024, de 99 fåren är ämnet för den gemensamma gudstjänst med Equmeniakyrkorna i Norrköping i Centrumkyrkan.

Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, biträdande samfundsledare är gästtalare.

Ja, ni kan sammanhanget: Barn är får och kommer bort och hittas. Karin Nilsson målar en hög bild till vänster med en fårfålla med tre får.

Plötsligt slår det mig att jag bör anteckna, här sägs viktiga saker i Karin Wiborns predikan. Hon pratar om "Lilla bibeln" och ändrar texten "... för att hela världen ska ha evigt liv". Jag brukar säga så ibland.



Märk detta:

Inte viss sorts människor.

Inte troende, utan alla.

Inte: Goda, men bara dom.

Inte: De som går rätt, utan också de som går vilse.

En gest mot Karins fårfålla.

Det vilsegångna folket. Bilden visar de 99 fåren, men det gäller också vilsegångna grupper, vilsna folk. Märk att fåren på bilden är olika.

Hur klarar vi det här, vackra, duktiga, välklädda, ordentliga församlingsmedlemmar? Har vi "godkännande" ögon.

Jesus botar en blindfödd man. Vi kan berättelsen; degen av lera från marken och hycklande fariséer.

Men också deras undran: hur kunde han, hur gjorde han.

Om ni vore utan synd skulle ni se. Nu är det den blinde mannen som ser.

Det var inte enbart hycklande, tydligen.

Notera att Jesus börjar sina utsagor med "Jag är" den gode herden, grinden.

Det är den grinden som vi måste hålla fast vid som kristna. Sär-

skilt nu när modet vacklar, när dagens händelser gör oss missmodiga, tvivlande.

Jesus säger också. "Ni går inte in och ni släpper inte heller in de som vill gå in. Ni är också hycklare."

Vi måste gå in i himmelriket.

Fetstilta texten är Karin Wiborns.

Avlyssnat och reflekterat, Göran Strömberg

Foto: Göran Strömberg



East Pride

Den 25 maj gick ett 20-tal medlemmar, vänner och bekanta genom centrala Norrköping med Centrumkyrkans nya banderoll, som en del av den stora Prideparad.

Åldersfördelningen var bred, från 0 till 81 år!

Störst av allt är kärleken.

Text och bild: Siân de Koster



En marsdag bjöds det till Onsdags-träff i Café Vetekornet. Medverkande var "den träffsäkra" duon BOM. Det står för Björn Och Margareta Hagvall från Linköping.

Björn är pianist, komponist och jazzveteran och fyllde caféet med visor, jazzmusik av Lars Gullin och improvisationer bl a. Margareta

serverade både finstämd lyrik och några mer burleska diktalster. Hon sjöng också några sånger till Björns komp och vi fick även vara med i allsång.

Text: Per Jennervall
Foto: Inger Gustafsson



April månads onsdagsträff med Marianne Wik var en härlig och glad tillställning. På genuin östgötska berättade hon om händelser sen hon var liten och följde med föräldrarna till stan som var Söderköping. Så följer anekdoter från andra tider. Många skratt blev det och vi fick

gissa betydelsen på ord som förekom förr i tiden.

Marianne skriver böcker också. Små korta dikter om livet i skärgården ingår bland hennes alster. En favorit som jag har i boken Vinden Träden Havet är dikten "Bryggor".

Text: Inger Gustafsson

Foto: Milo Lannerborg

*Man kan säga vad man vill
om bryggor
solvarma ruttna nygjorda breda
glömda
men framför allt har de varit
och är
platsen för avskedet
och återkomsten*



Församling för alla

En gång i världen fastslog vi att församlingen skulle vara: en gudstjänstplats, växtplats och mötesplats, senare också böneplats.

Jag vill använda den här målsättningen för några tankar.

Gudstjänstplats

Kommer man till församlingen på gudstjänst/er, möter man präktiga människor, som kan ritualerna, kan sångerna, förstår språket och uttrycket. Kanske man redan där riskerar att känna: här passar jag inte in, här är jag en främmande fågel. Några väljer givetvis att komma tillbaka och lär sig mönstren. Att gudstjänsterna inte är helt lika, upptäcker man så småningom. Andra kommer dock inte igen.

Det här är inte lätt för oss att göra något åt. Vi är olika, har olika traditioner, olika behov. Hur skulle det vara om vi presenterade hur våra gudstjänster och nattvardsfirande brukar gå till på vår hemsida, kanske också i ett välkomstblad på Kyrktoorget?

Växtplats har vuxit upp i församlingen eller vuxit in i gemenskapen tänker man kanske inte på att för den som är ny, är allt nytt. Det man först och främst behöver är att introduceras och lemmas in i en ge-

menskap. Men man behöver också få reda på vad församlingen står för - om tro och kristet liv. Hur skulle det vara att erbjuda ett slags konfirmationsundervisning för vuxna? Det skulle kunna stimulera också oss "gamla kristna" till fortsatt växt.

Mötesplats

Församlingen vill vara en öppen gemenskap – till för alla. Vi erbjuder ibland konserter, föreläsningar, samlingar av olika slag förutom gudstjänster. Likaså finns olika grupper. Men den mest synliga utåtriktade mötesplatsen står Café Vetekornet för. I caféet finns också en del av församlingens diakonala verksamhet. Hur skulle det vara om fler församlingsmedlemmar fanns där för att möta dom som söker kontakt? Ensamhet är en av vår tids folksjukdomar och någon att prata med är ett stort behov. Varför inte ett schema, där man kan teckna sig?

Böneplats

Kommer man till vår kyrka för att man behöver en "böneplats" – är portarna oftast stängda och någon att be tillsammans med eller någon, som ber för mig finns inte alltid där. Då är det gudstjänsten som gäller med förbönstund och ljusständning, likaså finns bönekorgen i

Vetekornet. Hur skulle det vara att släppa anonymiteten och berätta om det som står på lapparna i förbönskorgen för att skapa mera omtanke i förbönen?

Låt oss ta ett steg till i våra tankar.

Kommer man som ny medlem, välkomnad i församlingen, upptäcker man ytterligare en "plats":

"Arbetsplats"

Man förväntas vara med i en grupp för städning, kyrkvårdskap, bakning, kyrkkaffen etc. Dessutom förväntas man hjälpas åt med ekonomin. För oss som vuxit upp med föreningsmodellen, är det här naturligt. För en del andra – inte minst för unga familjer, ungdomar och utmattade, kan det bli för mycket krav.

Hur skulle det vara om varje ny medlem får ett samtal med någon, som kan vara ett slags mentor, svara på frågor, ge information och också bilda sig en uppfattning om personens situation, behov och intressen?

Kanske är det så att den som är ny mest behöver församlingen som "viloplats!" ("Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila". Matt. 11:28).

Per Rikardson

Om medlemskap

Ibland har vi glädjen att få ta emot nya medlemmar i församlingen! Men vad innebär det att bli medlem? Hur ser vi på medlemskap?

När vi välkomnar nya medlemmar i gudstjänsten säger vi:

"Här i Centrumkyrkans församling är alla välkomna. Att bli medlem är ett sätt att visa tillhörighet, att få stöd och ge stöd, att bära och bli buren, att söka och möta Gud tillsammans med andra."

Visst är det en fin beskrivning av vad det innebär att tillhöra en församling? För att vara medlem innebär just det att tillhöra en församling. Begreppet medlemskap kan

förvirra en del idag då man kan vara medlem på till exempel ett gym eller i olika butikskedjor. Det finns dock en stor skillnad – vi är inte kunder i en församling. Vi tillhör och är en del av en kropp där Kristus själv är huvudet! Det innebär att alla delar är lika viktiga och alla behövs. Var och en har något att bidra med och gör det utifrån sina förutsättningar.

"Liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra." (Rom 12:4-5)

Församlingen välkomnar som medlem var och en som är döpt och

som bekänner sin tro på Jesus Kristus. Ibland är man medlem i en annan församling och då kan man överföra sitt medlemskap till Centrumkyrkan. Det är att föredra att vara medlem i den församling där man har sitt andliga hem.

När vi välkomnar en ny medlem i gudstjänsten avslutar vi med en bön för personen och för församlingen. Slutet på den bönen är särskilt viktig och något att be för of-tare.

"Hjälp oss alla att vara beredda på att förändras nu när vi berikas med en ny medlem i vår församling. Amen."

Pastor Lisa

Juni

- 2 sö** 11.00 **Gudstjänst** med nattvard
Predikan: Lisa Danell
Sång: Norrköpings Vokalensemble
Kyrkkaffe
- 3 må** 19.00 **Konsert** med Norrköpings Vokalensemble *Se hur i prydnings jorden står!*
Entré 100 kr
- 9 sö** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Lillemor Appelvang
Musik: Jackie Leiby och Siân de Koster
Kyrkkaffe

- 16 sö** 11.00 **Gudstjänst** på innergården
Predikan: Karin Nilsson
Kyrkkaffe
- 19 on** 12.00 **Gårdsmusik**
- 21 fr** 15.00 **Midsommarfirande** på Väsby sommarhem
Resning av midsommarstång
Dans, lövskrindefärd, lotterier och servering
- 23 sö** 11.00 **Gudstjänst** på Capella Ecumenica
Predikan: Lisa Danell
Medtag kaffekorg
- 30 sö** 11.00 **Nattvardsgudstjänst** på innergården
Predikan: Lisa Danell
Kyrkkaffe



Konsert

Familjen Ozolini kommer att ha konsert hos oss den 7 juli kl 18.

Agate och Petris Ozolini spelar cello.

Anita Cirkse spelar flöjt

Parsla och Hilda (döttrar till cellisterna) sjunger och spelar fiol och piano.

Marta Ozolina spelar piano och orgel.

Juli

- 7 sö** 11.00 **Länergudstjänst** på Skeppsgården
Predikan: Britt Eriksson
- 18.00 **Konsert** med familjen Ozolini
- 10 on** 12.00 **Gårdsmusik**
- 14 sö** 11.00 **Gudstjänst** på innergården
Predikan: Per Rikardson
Kyrkkaffe

- 21 sö** 11.00 **Gudstjänst** på Väsby sommarhem
Predikan: Johan Svärd
Medtag kaffekorg
- 28 sö** 11.00 **Gudstjänst** på innergården
Predikan: Magnus Carrö
Kyrkkaffe

Augusti

- 4 sö** 11.00 **Gudstjänst** på innergården
Predikan: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe
- 8 on** 12.00 **Gårdsmusik**
- 11 sö** 11.00 **Gemensam nattvardsgudstjänst** på Väsby sommarhem
Predikan: Jonas Rova
Medtag kaffekorg
- 18 sö** 11.00 **Digital gudstjänst** från kyrkokonferensen i Café Vetekornet
- 11.00 **Gudstjänst på Getsjötorp**

- 25 sö** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Lisa Danell
Kyrkkaffe

September

- 1 sö** 11.00 **Samlingsgudstjänst** med nattvard
Predikan: Lisa Danell
Ev. avtackning av Per Jennervall
Kyrkkaffe

Med reservation för eventuella förändringar.

Se också Centrumkyrkans hemsida:

www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Kultur- och studieprogram i samarbete med

Temagudstjänst med Soon Gospel den 21 april

1 september i år firar jag 70 år som aktiv kyrkomusiker. Under den tiden har jag tjänstgjort vid gudstjänster inom den reformerta kyrkan, Baptistkyrkan, Svenska Kyrkan och ibland hos andra samfund, även vid katolska kyrkans olika former. Det blir en mängd olika gudstjänstformer, somliga ganska lika varandra och somliga ganska olika varandra. Somliga ganska intetsägande och få ganska inspirerande.

Med den bakgrunden jag har är det två saker för mig som viktigast: evangelium och det som musiken kan förmedla – ibland till och med som ersättare av förkunnelsen/predikan/betraktelsen.

Den gospelgudstjänst som genomfördes för några veckor sedan till-

baka i vår kyrka gav mig just det. Musiken förde gudstjänsten framåt och evangeliet – det glada budskapet – gav tron ytterligare en puff på vägen. Jag är glad att jag bestämde mig för att gå på den, trots att jag själv redan tjänstgjort på tre gudstjänster i svenska kyrkan den dagen. Så att jag trots den tuffa ar-

betsdagen ändå var i vår kyrka berodde inte endast på min fru.

Jag hoppas att den gudstjänstformen har kommit för att stanna. Positiva känslor, inte endast från mig utan även från många andra!

Henric de Koster
Foto: Göran Strömberg



Hela människan i Norrköpings årsstämma

Hela människan i Norrköping har haft sin Årsstämma i Styrstadgården den 11 april. Av de 15 huvudmän som är ansvariga för verksamheten var 10 huvudmän representerade i årsstämman. Glädjande var att två nya huvudmän hälsades välkomna vid detta tillfälle. Det är katolska församlingen i Norrköping samt Jonsbergs församling i Östra Vikbolandets pastorat.

Efter en inledande andakt och presentation vidtog förhandlingarna som leddes av mötets ordförande Ola J Hedin.

Verksamhetsberättelserna och de ekonomiska redovisningarna för den Öppna verksamheten (Ria) och secondhand beskriver den omfattande verksamhet som bedrivs vid de båda enheterna.

Under året som gått har det varit nyanställningar av enhetschefer både i secondhand och den öppna verksamheten. I slutet av juni

anställdes Marie-Louise Åsenklint som enhetschef i secondhand. Sousan Massi Nylander som varit enhetschef i den öppna verksamheten är tjänstledig för studier f.o.m årsskiftet. Henrik Brolinson anställdes i december som tillförordnad enhetschef.

Ann-Christin Ohlsson omvaldes som ordförande. Vidare ingår följande ledamöter i styrelsen: Madeleine Andersson, Anders Berglund, Christina Blomqvist, Anita Gustafsson, Gunilla Lundgren samt Roger Sandström.

Årsstämma är en tidpunkt – brytpunkt där vi får lämna det som varit och öppna upp för något nytt. Vi har satt upp nya mål i våra verksamhetsplaner och vi kommer säkert att stå inför nya vägval. I allt detta har vi en Gud som finns med i det som sker.

Ann-Christin Ohlsson
ordförande i Hela människan,
Norrköping



Till vänster tillförordnad chef vid Öppna verksamheten (Ria) Henrik Brolinson och Marie-Louise Åsenklint, enhetschef vid secondhand.

HÖGTIDSDAGAR

sommaren

V26–28: tis–fre, kl 10–15

V29: Sommarstängt

V30: må–fre, kl 10–15.



Medlemmar från Immanuelskyrkan har tagit med sig en serie med hängare som kan användas till predikstolen. Gudstjänstbesökare på Pingstdagen kunde se den röda, som symboliserar den Heliga Anden.

Monogrammet består av bokstäver-



BORTGÅNGNA

Att läsa Bibeln

Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan, utmanar oss i att fördjupa vår relation till Jesus genom Bibeln i sitt senaste brev. Jag tar fasta på den uppmaningen och vill dela med mig av den bibelläsningssplan som finns i registret till min Bibel, Folkbibeln.

Folkbibeln har en färdig läsplan, så den som är intresserad kan följa mig i läsandet. Gamla Testamentet är ju den Bibel Jesus läste, den han sa att inte en prick skulle förgå. Vi ska ta hans ord på allvar och läsa både GT och NT. Bibelläsningssplanen bygger på att koppla texter i Nya Testamentet med Gamla för att få en djupare förståelse för hur de kan fördjupa varandra.

Bibelläsningssplan hittar du på www.folkbibeln.it/arkiv/SFB15-Uppslagsdel.pdf

Elisabeth Sjödin

STUDENTEN

NYA MEDLEMMAR

Semester

Pastor Lisa har semester v27 – v32.

Jonas Rova har semester v28 – v31.

Under v28 – v31 finns ett journummer för akuta ärenden, tel: 070-393 82 88.

na **X** och **P** som är de två första bokstäverna i namnet **KRISTUS** – **XPICTOC** på grekiska. Monogrammet är komponerat av konstnären Sven Wallqvist. Klädet var en gåva av Immanuelskyrkans Kvällssyfförening året 1959.

Tack till Henric Daréus för informationen. Vi presenterar de andra delarna i framtida nummer av Gemenskap.

Caféet Vetekornet under

Predikstolsklädet



VEM SKA DU FIRA?

Oavsett om du ska på sommarfest, bröllop eller födelsedagsfirande så passar alltid ett gävobevis. Beställ på diakonia.se/grattis



People Change the World **Diakonia**

Diakonia kommer att medverka vid vår gudstjänst med seminarium den 6 oktober!

Tillsammans på Väsby sommarhem

Den 26 maj firade vi gudstjänst för alla åldrar i strålande solsken på Väsby sommarhem. Efteråt blåste barnen stora såpbubblor och efter medhavd fika var det avslutning för Lördagskul som testade att paddla kanot.

Foto: Victor Danell



Spara datumet!
Församlingsläger för
alla åldrar på Falketorp,
21-22 september

Centrumkyrkan i Norrköping

S:t Persgatan 113
602 32 Norrköping

Bg: 841-4377
Bank: 6591-161 094 562
Swish: 123 219 60 38
E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se



Bokningsförfrågningar och adressändringar
bokningar@centrumkyrkan-norrkoping.se
adressandring-ar@centrumkyrkan-norrkoping.se



Tel. Café 011-13 58 32
vetekornet@vetekornet.se

Pastor

Lisa Danell, tel: 073-071 66 62
lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se

Diakon 20%

Jonas Rova, tel: 070-222 22 88
diakon@centrumkyrkan-norrkoping.se

Expedition

tel: 070-393 82 88
exp@centrumkyrkan-norrkoping.se

Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Redaktionskommitté:

Victor Danell, Inger Gustafsson, Siån de Koster, Göran Strömberg.

Ansvarig utgivare: Siån de Koster

Tryckt i Centrumkyrkan, Norrköping

**Manusstopp nästa
nr: 19 aug 2024**

